

# Nieuwsbrief 2021

volnummer 1

## Meld je aan voor editie 2021

**GOED NIEUWS!!!** De inschrijving voor 2021 is weer geopend.

Ga snel naar [www.betuwsejeugdkampen.nl](http://www.betuwsejeugdkampen.nl) om je in te schrijven.

Wist je dat bij iedere 50<sup>e</sup> deelnemer een lekkere taart wordt verloot? Wacht dus niet te lang en meld je aan!

Zien we jou terug tijdens de 61e editie van Betuwse Jeugdkampen?

Kamp A	17 juli t/m 24 juli
Kamp B	24 juli t/m 31 juli
Kamp C	31 juli t/m 7 augustus
Kamp D	7 augustus t/m 14 augustus
Kamp E	14 augustus t/m 21 augustus
Kamp F	21 augustus t/m 28 augustus

## Spellen op kamp

### Kring van het Licht

Weten jullie nog als de schemer valt? Dan gaan we met z'n allen het bos in op zoek naar de heksen. Van jullie leid(st)ers krijgen jullie een kaartje mee, dat ingeleverd moet worden bij een van de heksen. Bereik je de heksen met kaartje dan mag je een van de lichtjes uit doen.

**Maar pas op!** Er zijn ook spotters in het bos. Zij kunnen jouw kaartje afpakken waardoor je niet verder op zoek mag naar de heksen. Je moet dan terug naar het beginpunt om opnieuw de zoektocht te starten, zonder een van de spotters tegen te komen.

Het spel is afgelopen wanneer alle lichtjes rondom de heksen uit zijn.

*Wil je wat meer variatie? Speel dan eens kring van het duister. Ga op zoek naar de tovenaars en zet de lichtjes aan wanneer je de tovenaars bereikt. #BJKthuis*

## Oud-Deelnemer Inge aan het woord

Ik ben Inge Vermeulen, 15 jaar oud en 5 jaar lang mee geweest met de Betuwse Jeugdkampen. Eerst met kamp D en later met kamp C. Wij gaan nooit op zomervakantie vanwege het werk van mijn vader. Mijn vader is vroeger ook een aantal jaren mee op kamp geweest en omdat hij er altijd heel enthousiast over is, leek het mij ook leuk om mee te gaan.

Ik vond het vanaf dag 1 al meteen heel leuk en heb eigenlijk nooit last gehad van heimwee. Omdat we zoveel leuke dingen deden had ik geen tijd om me met thuis bezig te houden. In de jaren daarna was er altijd weer een groep kinderen die van het jaar daarvoor weer mee ging. Dit was altijd erg gezellig. De mensen die je nog niet kende leerde je meteen kennen door kennismakingspelletjes op de eerste dag. De dingen die mij een echt kampgevoel gaven waren de avondactiviteiten en daarna met warme chocolademelk bij het kampvuur nog even bijpraten. Op de laatste avond van het kamp hadden we een bonte avond. Dit vond ik altijd een hele goede afsluiting van het kamp zodat je nog een keer even met z'n allen was. En echt waar, het lukt je zeker weten een week zonder telefoon!

